

1. Onze bestemming=> Echt zijn 24/7

“Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook geroepen. En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog: Hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen.”

Romeinen 8:29-30



Twee momenten liggen in een mensenleven vast: Geboorte en Sterven. De tijd tussen deze twee momenten heet: Levensweg. Je groeit als kind eerst naar volwassenheid en daarna als volwassene in volwassenheid tot de mannelijke rijpheid. (Ef 4:13) In Psalm 139 vanaf vers 13 zien we de Schepper aan het werk. Elk vormeloos begin heeft de start in Vaders handen gemaakt. (als klei in de handen van de pottenbakker Jeremia 18) God de Schepper van hemel en aarde rust ieder nieuw schepsel toe met unieke eigenschappen. Er is geen gelijke voor hem geweest en er zal ook geen gelijke na hem komen. Deze unieke daad bepaald de eigenheid/uniciteit van de mens, van MIJ! Echter bij geboorte is MIJ nog ingepakt. De mens wordt ingepakt geboren met de bedoeling gedurende zijn levensweg uitgepakt te worden. Opvoeden is daarom je kind uitpakken zodat hij al vroeg leert: Echt te zijn! De voor hem liggende levensweg biedt de mogelijkheid eigenheid uit te pakken en zichtbaar maken. Alles wat je als kind, en later als volwassene, onderweg gaat tegenkomen (school, studie, werk, vrienden, huwelijk, gezin, kerk etc) zijn leerplekken waarin je de mogelijkheid krijgt om uitgepakt te worden: Te laten zien wie jij bent en kan op dat bepaalde gebied. Die leer/oefenplekken zijn dus geen doelen op zich maar staan in dienst van het hogere levensdoel 'MIJ' uitpakken. *Echtheid= Dat je overall steeds meer dezelfde bent: Die man zoals God jou bedoeld heeft toen Hij jou formeerde.* Dus liefde, goedheid, trouw, geduld, vriendelijkheid, blijdschap, vrede op je werk, in je gezin, in de kerk, op de voetbal. Het maakt niet meer uit wat je doet, als het maar als voor de Here is = Uitpakken wat Hij in jou heeft weggelegd/geïnvesteed. En op deze wijze ben jij een Beelddrager van God want je laat dat zien wat God van zichzelf in jou heeft weggelegd, en hoef je niet meer in een kramp te leven of hetgeen je doet zinvol is. Op deze wijze leven is elke ontmoeting met een ander een ontmoeting met de Schepper. 24/7 echt is overall dezelfde zijn of zoals David het regelmatig in de psalmen te horen krijgt: De binnenkant = buitenkant (Ps 24:4 => rein van handen en zuiver van hart, of: Ps 19:15 => mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn)

2. Wat heb je nodig om te groeien in echtheid?

Bijbels kader

Er bestaan geen hopeloze gevallen (2 Kron 33,34). Erken je plek! (Psalm 127:1) Geef de regie over je leven uit handen. (Joh 5:19) Jouw menswaarde is niet gekoppeld aan je baan, plek in de kerk, jouw sporttalent, maar wie je bent in Christus. Die waarde wordt zichtbaar in je baan, kerk, hobby, vriendschappen (Gal 3:28) Stel je niet boven een ander, (Rom 12:3-8) Laat je niet leiden door een ander (Gal 1:10) Weet wie aan je zijde staat (Ex 14:14, Joz 1:9 sterk en moedig)

Toepassing

Leef van binnen naar buiten. Ga staan en schitter Laat je niet meer leiden door angst. Stel grenzen. Weest kwetsbaar: Blijf biddend zoeken

“God heeft je niet geroepen omdat je bekwaam bent, maar Hij wil je bekwaamen omdat je door Hem geroepen bent.”